

MISS IN DE MODDER



Han-sur-Lesse

15 tot 25 augustus 2023

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.....	2
WIJ GAAN OP KAMP!.....	3
Wat doen we nog tot het kamp?	4
Vertrekdag: 15 augustus	5
Hoe ziet een dag op kamp eruit?	7
Wanneer moet je op kamp gaan slapen?.....	8
Speciale dagen op kamp.....	9
Wat moet er allemaal in je valies?	10
De 10 kampgeboden	13
Wie staat in leiding voor wie?	14
Wie zorgt ervoor dat onze buikjes steeds goed gevuld zijn?	15
Wat als.....	16
Kamphoroscoop	17
Postadres.....	18
15 augustus, de laatste dag.....	19
Kampinschrijving	20
Hoe betaal je voor het kamp?	20
Routebeschrijving.....	21
Spelletjes	22

WIJ GAAN OP KAMP!

Dag Chiromeiden,

Na een prachtig Chiro-jaar vol met leuke spelletjes, activiteiten en evenementen kunnen we weer beginnen uitkijken naar dé afsluiter van het jaar, de kers op de taart, het neusje van de zalm: het Chirokamp!

Zoals echte stoere Chiromeiden slapen we in tenten, op veldbedden of matrassen, op een wei in Han-Sur-Lesse. Daar gaan we 10 dagen lang de allerleukste tijd van het jaar beleven. Samen spelen, op dagtocht gaan, heel lekker eten en nog zo veel meer! Het belooft een onvergetelijke tijd te worden.

Zoals jullie reeds weten, gaan de jongens en meisjes afwisselend eerst op kamp. Voor 2023 betekent dit dat het jongenskamp doorgaat van 5 tot 15 augustus en het meisjeskamp van 15 tot 25 augustus. Volgend jaar is het omgekeerd.

Bovendien heeft ons kamp naar jaarlijkse gewoonte een thema. Dit jaar is dat “Miss in de modder” geworden! Het gaat over een meisje uit Hollywood dat levend terug op het platteland terecht komt. Zou ze op het platteland blijven of keert ze terug naar Hollywood? Dat kom je op kamp te weten!

Om de laatste twijfelende kindjes over de streep te trekken, hebben we alle belangrijke informatie op een rijtje gezet in dit kampboekje. Wat heb je nodig op kamp, wat laat je zeker thuis, wat gaan we allemaal doen en wie gaat er mee? Dit en nog veel meer informatie vind je in dit boekje. Als je toch nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om de leiding van je dochter(s) of de groepsleiding (Katrijn: 0488/01.53.93 en Eloïse: 0468/20.48.29) te contacteren.

Veel leesplezier en tot 15 augustus!

De meisjesleiding



Wat doen we nog tot het kamp?

Om het overzicht te bewaren, zetten we de belangrijkste dagen in juli en augustus even op een rijtje.

In **juli en augustus** organiseren wij **geen Chiro-activiteiten** op zondag. Onze lokalen doen dan dienst als kampplaats voor andere jeugdbewegingen en de leiding geniet van een welverdiende vakantie en bereidt zich helemaal voor op het kamp.

Op **dinsdag 15 augustus** staan we te popelen om eindelijk op kamp te vertrekken! Meer informatie over deze spannende dag, kan je verder in dit boekje lezen.

Op **dinsdag 15 augustus** is het ook de **bezoekdag**. Hierbij sluiten de jongens het kamp af en kan het meisjeskamp eindelijk beginnen. De ouders komen hun dochters afzetten op het kampterrein en kunnen ook zij het kampterrein verkennen. Op de volgende pagina staat er meer informatie over de bezoekdag.

Zondag 3 september is al weer de laatste Chirozondag van dit Chirojaar ☹️. We spelen voor de laatste keer samen met onze huidige leiding en vriendjes. We maken er een onvergetelijke en mooie zondag van!

Aan alle mooie liedjes komt er jammer genoeg ook een einde. Op **zondag 10 september**, tijdens de **overgang**, sluiten we het huidige jaar af en beginnen we aan een nieuw Chirojaar met nieuwe leidsters. Op deze dag nemen we afscheid van dit onvergetelijk Chirojaar, van onze groep, van sommige leidsters en leiders,... Gelukkig wil dit ook zeggen dat we nieuwe leidsters en leiders mogen verwelkomen! Je kan op de overgang ook genieten van lekkere pannenkoeken, foto's van het kamp bekijken, springen op het springkasteel,... Voor één dag stalen we ook alle verloren voorwerpen van het kamp uit. Ben je zeker dat je niets vergeten bent op kamp?



Vertrekdag: 15 augustus

Eindelijk is het zover, we mogen op kamp vertrekken!! Jullie zijn allemaal welkom op het kampterrein in Han-sur-Lesse op **dinsdag 15 augustus vanaf 14u**. De leden worden verwacht **in uniform** aanwezig te zijn!

Volgende zaken steek je best niet te ver weg in de bagage, want deze zaken moeten bij aankomst meteen aan de leiding gegeven worden. Het wordt verzameld door de leiding per afdeling dus geef deze spullen af aan de juiste persoon!

- Identiteitskaart (**af te geven aan de leiding**)
- Eventuele medicatie (**in plastic zakje met duidelijke schriftelijke instructies!**)

Eens aangekomen op het kampterrein, installeren we alle veldbedden, versieren we de tent en verkennen we de wei. In de avond, wanneer al de jongens en ouders naar huis zijn, eten we samen ons eerste avondmaal (bereid door onze liefvallige kookploeg ☺).

We nodigen iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen op onze kampweide voor de jaarlijkse **bezoekdag op 15 augustus vanaf 14u!!**

Op deze bezoekdag mogen de ouders zelf de beek, hudo's, tenten en weide ontdekken waar wij dan 10 dagen op kamp gaan. Er wordt door de leiding een (optionele) korte wandeling uitgestippeld om de nabije omgeving waar te nemen. Daarna nemen we de tijd voor een korte bezinning en sluiten we het kamp van de jongens af aan de vlaggenmast. Zij zingen hun kamplied nog een laatste keer uit volle borst. De meisjes mogen daarna eindelijk hun kamp openen. Tijdens de bezoekdag kan er een drankje en hapje genuttigd worden.

Tijdschema bezoekdag:

- 14u: We stellen het kampterrein open
- 15u: Start van de begeleide wandeling
- 16u: Korte bezinning, we blikken terug op onze belevenissen tijdens het kamp
- 16u30: Sluiting van het jongenskamp rond de vlaggenmast, opening meisjeskamp

We zouden jullie nog vriendelijk willen vragen om het kampterrein NIET voor 14u te betreden. De jongens zouden graag de tijd willen nemen om hun prachtig kamp in schoonheid te beëindigen.

Verder zouden we willen vragen om zeker aanwezig te blijven tot het einde van de bezochtdag. Zo kunnen we de ouders ten volle laten zien hoe geweldig de afgelopen 10 dagen waren voor de jongens en kunnen we allemaal samen het kamp van de meisjes inzetten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!



Hoe ziet een dag op kamp eruit?

Voor iedereen die al meeging op kamp, is het al logisch. Voor onze nieuwe kampeerders en het thuisfront: hier zie je hoe onze dagen op kamp eruit zien.

07.00u	De leiding en kookploeg ontwaken uit hun dromen.
07.30u	De leden worden op gepaste wijze gewekt, afhankelijk van het ochtendhumeur van de leiding, met een lieve schouderklop, een leuk muziekje (of een minder leuk blokfluitgeluid) of een luide knal op een pan!
08.00u	Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag! We doen krachten op om de hele voormiddag spelletjes te spelen. Daarna ruimen we onze tent op, want de leiding komt langs voor een strenge inspectie! Zorg dat je bedje mooi is opgemaakt, je valies netjes is,... Het zou niet de eerste keer zijn dat er een bed buiten wordt gezet! ;-)
09.30u	We hijsen onze Chirovlag, zingen het kamplied, doen aan ochtendgymnastiek en beginnen aan een voormiddag vol leuke activiteiten.
11.45u	Tijd voor een kort groepsmomentje: we spelen een gezamenlijk spel, we zingen wat liedjes, we dansen de kampdans of doen nog iets anders gekst tijdens deze momentjes.
12.00u	Tijd voor een overheerlijk middagmaal! Daarna houden we nog even platte rust.
14.00u	We zitten weer vol energie voor een namiddag leuke activiteiten.
16.00u	Net zoals op zondag, houden we op kamp ook een 4-uurtje! Hierna is het ook tijd om met de hele groep het kampterrein op te ruimen. Vele handen maken licht werk!
16.30u	We spelen nog meer spelletjes!
18.00u	Mmm... een lekker avondmaal en een goede wasbeurt erna!
20.00u	Tijd voor het kamphema! We sluiten onze dag af aan de vlaggenmast. Onze jongste leden kruipen dan in hun tent, de oudste leden krijgen nog een avondactiviteit voorgeschoteld.

Wanneer moet je op kamp gaan slapen?

- De pebbels en speelclubs vergezellen hun knuffel om 20.30u.
- De kwiks doen hun zaklamp uit om 21.00u.
- De tippers ritsen hun slaapzak (en mond ☺) dicht om 21.30u.
- De tiptiens sluiten hun ogen om 22.00u.
- De aspiranten stoppen de foto van hun lief, crush of knappe leider weg om 23.00u.
- De leiding droomt van de volgende heerlijke kampdag als iedereen al lang in dromenland is.

Af en toe maken we een uitzondering op deze uren, als we een avondspel of iets dergelijks organiseren.



Speciale dagen op kamp

Er zijn enkele activiteiten die elk jaar opnieuw terugkomen. Deze dagen zien er soms een beetje anders uit dan eerder beschreven. Hieronder leggen we ze even uit:

Dagtocht

Met de pebbels, speelclubs en kwiks stappen we al zingend langs verschillende kleine en veilige bospaden. 's Middags picknicken we met een lekker lunchpakket dat de kookouders met veel liefde voor ons gemaakt hebben. In de namiddag doen we nog iets leuk: we gaan zwemmen, spelen in een speeltuin,... en keren terug naar ons vertrouwde kampterrein. Daar wacht ons een heerlijk pak friet bij het pop-up frituur, uitgebaat door onze kookouders. We sluiten de dag af met wat popcorn of een ijsje aan een vuurtje.

2-daagse

Terwijl de pebbels, speelclubs en kwiks op dagtocht vertrekken, staat voor de oudste groepen de 2-daagse voor de deur. Een praktische trekkersrugzak is noodzakelijk. Hoe groot moet deze rugzak zijn? Er moet voldoende ruimte zijn voor een slaapzak, reservekleding, drinkbus en eventueel wat bijkomende zaken zoals een fles water, een brood, een pot choco, een rol wc-papier,... Aan de meeste rugzakken vind je ook ruimte om je matje aan te hangen. Voor de extra veiligheid zijn er voor iedereen reflecterende vestjes voorzien. Zo worden we van ver opgemerkt!

Groepsdag

Vandaag smijten we de leidingverdeling eens goed door elkaar! Iedere groep krijgt voor een paar uurtjes andere leidsters. We eindigen de dag met een feestende afsluiter, waar we dansen, zingen, kazouen en nog zoveel meer leuke dingen doen!

Vettige dag

Voor veel leden dé leukste dag van het hele Chirojaar! We trekken onze allerslechtste kleren aan en maken ons klaar voor de vettigste en prettigste dag van het kamp! We glijden van een zeeptapijt, spelen spelletjes met verf, worstelen door de modder en tot slot wacht er ons een uitgebreide wasbeurt!

Kampvuur

De laatste avond maken we een super groot kampvuur om het kamp in schoonheid te beëindigen. Hiervoor moeten we natuurlijk veel hout hebben. Daarvoor gaan we de voorlaatste dag sprokkelen.



Wat moet er allemaal in je valies?

Een handige checklist van wat je zeker niet mag vergeten mee te nemen op kamp!
Leg je koffer klaar, neem de balpen in de hand: inpakken en aanvinken maar!
(Tip voor de kleinsten: help mama en papa bij het inpakken van je valies, zo weet je alles goed zitten!)

Kleding voor 10 dagen

- T-shirts (ook enkele met lange mouwen kan van pas komen)
- Pulls
- Lange broeken
- Korte broeken
- Sokken (pebbels, speelclubs en kwiks: 15 paar)
- Onderbroeken (pebbels, speelclubs en kwiks: 15 stuks)
- Trainingspak (of andere makkelijke kledij)
- K.W. of regenjas
- Badpak / bikini + badhanddoek(en)
- Stevige schoenen (liefst ingelopen, anders is de kans op blaren groot!)
- Sportschoenen (minstens 2 paar)
- Watersandalen of versleten sportschoenen
- Laarzen (heel nuttig als het regent of als je 's morgens door het vochtige gras moet stappen!)

We verwachten jullie op 15 augustus ALLEMAAL (zonder uitzondering) in Chiro-uniform!

Slaapgerief

- Slaapzak
- Deken + extra deken + kussen
- Luchtmatras of veldbed (voor pebbels, speelclubs en kwiks is een veldbed het handigste)
- Knuffeldier (alleen niet-levende knuffeldieren mogen mee!)
- Warme pyjama (pebbels en speelclubs: 2 stuks)
- Zaklamp (met eventueel extra batterijen)



Wasgerief

- Waszak
 - Tandborstel, tandpasta en bekertje
 - Zeep en shampoo
 - Kam, haarlintjes, speldjes,...
- Handdoeken (minstens 2 grote en 3 kleine!)
- Washandjes
- 10 wasspelden en 3 kapstokken (ook je naam op schrijven!)



We vragen jullie om **ALLES** van een naam te voorzien, zodat verdwaalde kledingstukken, veldbedden, slaapzakzakjes of washandjes snel teruggevonden kunnen worden!

Ook niet te vergeten !

- Kids-ID of identiteitskaart (afgeven aan de leiding bij vertrek)
- 1 keukenhanddoek die we nadien mogen adopteren en 1 zwarte vuilniszak
- Drinkbus: ook voor de oudste groepen!!
- Schrijfgerief en papier (en postzegels)
 - *Tip: Voor de kleinsten onder ons is het handig als er op de enveloppen al adressen geschreven staan en er een postzegel op kleeft.*
- Eventuele medicatie (afgeven aan de leiding bij vertrek!)
Tip: steek alles bij elkaar in een zakje met je naam op.
- Linnenzak voor vuile kledij
- Pebbels, speelclubs en kwiks:** een kleine, gemakkelijke rugzak voor de dagtocht
- Tippers, tiptiens en aspiranten:** een trekkersrugzak waar er voldoende ruimte is voor een matje, slaapzak, reservekledij, een drinkbus en eventueel nog een brood, een pot choco,...
- Mondmasker: iedereen is verplicht minstens 1 mondmasker mee te nemen
- Zonnecrème
- Pebbels: verkleedkleden voor het Pebbelsbal

Let er ook op dat de koffer van je dochter niet te vol is ingepakt. Na 10 dagen kamp zijn kledij en handdoeken niet meer zo mooi opgeplooid, als toen ze thuis in de koffer gingen. Dit vergemakkelijkt het inpakken voor ons!

Dit laat je zeker thuis!

Er zijn enkele dingen waarvan we graag hebben dat je ze thuis laat en niet meeneemt op kamp. Dit is ook zeker een belangrijk lijstje.

- Veel snoep! Een beetje snoep mag je meebrengen en afgeven aan de leiding. Dit gaat in een gemeenschappelijke doos, per afdeling, waaruit ieder kindje elke dag iets mag kiezen.
- Veel geld! Een beetje geld mag om kaartjes en postzegels te kopen.
- Alcohol en rookgerei
- Zakmes of dergelijke
- GSM, en computerspelletjes
- Dure cd-spelers, iPods of tablets
- Je beste kleren
- Familieleden (uitgezonderd een zus in de Chiro ☺) of je lief
- Regen, hagel of sneeuw
- Vuile praat en een slecht humeur!



Opgepast voor het sluwe oog van de leiding

Na de vele jaren training en zelf lid te zijn geweest, kent de leiding zowat alle trucjes om verstopt snoep en dergelijke te vinden. Jullie zijn gewaarschuwd: zorg dat je origineel bent, want de volgende trucs doen het al zeker niet!

- Teddyberen, andere knuffels of hoofdkussens met ritssluiting,
- op je hoofd, onder je pet,
- op de batterijenplek van je zaklamp,
- tussen de riemen onderaan je veldbed of onderaan in je slaapzak,
- in of onder het tentzeil van twee tenten,
- in stinkende schoenen of tussen je vuile was (jakkes!)

De 10 kampgeboden

1. Bovenal bemin de leidingsploeg

Wees steeds lief en vriendelijk voor de leiding, die voor 10 dagen een fantastisch programma voor jullie in elkaar hebben gepuzzeld.

2. Zweer bij het lekkere eten: het is nooit genoeg!

De kookploeg voorziet superlekker eten, waar je nooit genoeg van krijgt! Dus ook hen gaan we op onze 2 handen dragen. Wij vinden dat iedereen van alles moet proeven, uit respect voor het harde werk van onze kookploeg! Een dankjewel of complimentjes over het eten, is nooit teveel!

3. Heilig steeds de Chirovlag

Elke ochtend hijsen wij de Chirovlag als opening van de dag. We zingen dan ook het kamplied. Ook 's avonds eindigen we onze dag, met het avondlied aan de vlaggenmast.

4. Een propere tent, dat mag!

Elke ochtend inspecteren de leidsters de ledententen: is ze mooi opgeruimd, zijn de bedden opgedekt, zijn alle papiertjes opgeruimd, hangt alles aan de wasdraad met een wasspeld of aan de kapstok, staan jullie schoenen goed bij elkaar? Mooi zo!

5. Schrik hebben we niet, zelfs van geen hagedis

We houden niet alleen van een propere tent, maar ook van de natuur. Bomen, planten en bloemen laten we staan waar ze moeten staan. Ook voor de dieren (ook voor die varkentjes in de tent) zijn we steeds lief.

6. Doe niets wat onkuisheid is.

Sigaretten en alcohol laten we thuis. Vinden we dit toch op kamp, dan worden je ouders meteen verwittigd.

7. Vlucht van de wespen die rond je oren vliegen

Uit ervaring weten we dat onze wespen-vrienden ook graag meegaan op kamp. Dit moeten we proberen te respecteren, zonder hen te slaan of ze te vangen.

8. Ook van de achterklap en het liegen

We hebben respect voor alle leidsters, voor onze koks en natuurlijk voor elkaar!

9. Weest steeds kuis in uw mond

Veel snoep laten we thuis, je mag wel een beetje meebrengen. Dit gaat dan in een gezamenlijke doos per afdeling, waar de leden elke dag iets uit mogen kiezen.

10. Kamp, dat houdt ons hartje heel gezond!

10 dagen lachen, spelen, zingen, dansen, veel eten, sporten en nog zoveel andere leuke dingen. Wij kijken alvast uit naar deze 10 dagen vol plezier en als iedereen zich aan deze regels houdt, wordt het nog eens zo plezant!

Wie staat in leiding voor wie?

Pebbels

Noor Van den Hende	0488/58.51.04
Julie Ryckaert	0489/68.60.48
Fran Van Kolen	0468/27.41.43

Speelclubs

Emma Van Kolen	0468/27.01.00
Romy Grimmer	0489/15.71.06
Maud Van Dievel	0468/23.70.08
Marie Vanderspikken	0468/28/79.03

Kwiks

Alicia Marreel	0471/28.45.37
Hannah Jacobs	0493/54.21.28
Jelena Lefeber	0491/12.15.63

Tippers

Eloïse Jacobs (Groepsleider)	0468/20.48.29
Kristina Yonkova	0491/31.59.43
Marie-Lynn Ooms	0476/28.01.61

Tiptiens

Zoë Van Kelst	0477/26.82.84
Merel Devyver	0497/64.22.25
Nina Michiels	0472/57.99.94

Aspiranten

Ragne Tobback	0468/28.20.12
Katrijn De Rooster (groepsleider)	0488/01.53.93
Eva Geens	0477/08.04.93

Het zou kunnen dat niet alle leidsters 10 dagen lang mee kunnen op kamp ☹. In afwachting van de examenresultaten, blijven we natuurlijk hopen dat iedereen mee kan! In het slechtste geval, voorzien we vervangleiding. De leiding van de groep, zal dit naar de ouders communiceren.

Mogen wij jullie vriendelijk vragen om tijdens het kamp niet te bellen (tenzij bij een noodgeval zoals een sterfgeval etc.). Contacteer altijd eerst onze VB's (Marleen: 0473/23.04.17 of Ann: 0471/93.92.42), zij zullen de leiding dan verder informeren. Bij niet dringende gevallen graag bellen tussen 20u-21u30.

Wie zorgt ervoor dat onze buikjes steeds goed gevuld zijn?

Wie zorgt er elke dag voor een stevig en lekker ontbijt, voor een warm middagmaal, voor een zoet vieruurtje en voor een heerlijk avondmaal? Onze allerbeste kookploeg! Dankzij hen moeten we 10 dagen lang geen seconde honger lijden! Maar wie zit er nu allemaal in die kookploeg?

- Silke en Erik (oudleiding), samen met dochtertje Celine
- Inge (verpleegster) en Geert (oud-leider) samen met Jasper
- Ann (Volwassen Begeleidster) en Kristof (oud-leider en ouders van Pebbel Linde) met kids Anemone en Aster
- Stijn (papa van onze Kwik Minne) en zoon Wieter, die voor de nodige mankracht zorgen
- Marleen (Volwassen Begeleidster) en David (ouders van Pebbel Saar en Speelclubber Stien), hebben ook al enkele jaren ervaring als kookouder.

Gedurende 10 dagen zullen zij met veel liefde overheerlijke maaltijden voor ons klaarmaken.



Wat als...

Geen nieuwe ideeën voor een tv-programma, maar wel enkele tips voor leden die voor de eerste keer mee op kamp gaan!

... ik niet naar de wc durf gaan?

De kamptoiletten, hudo's genaamd, zijn een beetje anders dan thuis. Het is een houten hokje met een gat in om op te zitten, maar zonder doorspoeler. Elke dag worden de wc's gekuist. Als je hierbij niet 'op je gemak' voelt, aarzel dan niet om het tegen je leiding te zeggen. We kennen wel enkele trucjes die misschien helpen. ☺

... ik heimwee heb?

We schrijven zo veel mogelijk brieven naar het thuisfront. We willen dan ook vragen aan de ouders om zeker terug te schrijven! De leiding en onze kookploeg staan ook altijd klaar voor een babbeltje en een dikke knuffel.

... ik in mijn bed plas?

Elke ochtend kijken we de bedden na. Als er zich een ongemakje voordoet, wassen we de slaapzak uit en hangen hem te drogen in de zon. We hebben ook een aantal reserveslaapzakken bij en letten er op dat er hierdoor geen plagerijen ontstaan. Kom het de leiding zeker vertellen, wij hebben hier alle begrip voor!

... ik nog met een andere vraag zit?

Heb je op voorhand nog vragen over het kamp? Of zit je op kamp met een vraag? Aarzel dan niet om die aan iemand van de leiding te stellen. We willen dat iedereen van het kamp kan genieten en staan daarom altijd voor jullie klaar!

Kamphoroscoop

<p>Ram (21/03 – 20/04) Dit wordt het kamp van je leven! Geniet ten volste van elke dag. De band met je vriendinnen zal nog hechter worden, doe goed je best bij de spelletjes en je zal veel kans maken om te winnen! Geluksdag: 18 augustus Niet vergeten: postzegels Lievelingskost: BBQ Grootste zonde op kamp: te laat gaan slapen</p>	<p>Stier (21/04 – 20/05) Beste stier, jij bent de babbelaar van de groep. Zorg ervoor dat je af en toe ook rust neemt en wees zeker stil tijdens de platte rust! Geluksdag: 16 augustus Niet vergeten: propere onderbroeken Lievelingskost: kroketjes Grootste zonde op kamp: je tanden 'vergeten' poetsen</p>	<p>Tweelingen (21/05 – 20/06) Dit jaar zullen er voor jou nieuwe vriendschappen ontstaan, super leuk! Maar zorg ervoor dat je andere vriendinnen zich niet buitengesloten voelen! Geluksdag: 22 augustus Niet vergeten: een boek Lievelingskost: balletjes met krieken Grootste zonde op kamp: je bord niet leegeten</p>
<p>Kreeft (21/06 – 20/07) Jij bent een echt feestbeest, kreeft! Voor jou zal de pebbelsfuif dan ook echt hét hoogtepunt van het kamp worden! Geluksdag: 21 augustus Niet vergeten: regenlaarzen Lievelingskost: tomatensoep met balletjes Grootste zonde op kamp: praten tijdens de platte rust</p>	<p>Leeuw (21/07 – 20/08) Je gaat een super kamp tegemoet! Vergeet zeker het kampadres niet naar je crush te sturen, wie weet stuurt hij je wel een briefje! Geluksdag: 23 augustus Niet vergeten: shampoo Lievelingskost: macaroni Grootste zonde op kamp: niet naar de hudo gaan voor het eten</p>	<p>Maagd (21/08 – 20/09) Beste maagd, jij gaat je buikje dit jaar echt rondsmullen. Geniet van elke heerlijke maaltijd die de kookploeg maakt, maar zorg ervoor dat je niet te veel eet. Geluksdag: 19 augustus Niet vergeten: een slaapzak Lievelingskost: frietjes Grootste zonde op kamp: te veel zeuren tijdens dagtocht</p>
<p>Weegschaal (21/09 – 20/10) Het kamp wordt echt fantastisch voor jou! Wees extra lief tegen je vriendinnen en steun ze wanneer ze je nodig hebben, ze zullen je hier heel dankbaar voor zijn! Geluksdag: 19 augustus Niet vergeten: een zaklamp Lievelingskost: boursinpasta met broccoli en spekjes Grootste zonde op kamp: niet meedoen met de spelletjes</p>	<p>Schorpioen (21/10 – 20/11) De schorpioen houdt van lezen en rusten, jij zal dus niet de persoon zijn die de andere zal wakkerhouden. Probeer wel nog steeds goed mee te doen met de spelletjes, ook al zou je liever in de tent liggen. Geluksdag: 20 augustus Niet vergeten: warme sokken Lievelingskost: brunch Grootste zonde op kamp: je spullen laten rondslingeren in de tent</p>	<p>Boogschutter (21/11 – 20/12) Boogschutter, jij bent het zonnetje in huis (of beter: in de tent)! Geniet van elke activiteit, je zal mooie herinneringen maken dit jaar. Wees tegen iedereen lief en maak van iets negatief, telkens iets positief. Geluksdag: 17 augustus Niet vergeten: stapschoenen Lievelingskost: koude pasta Grootste zonde op kamp: je haren 5 dagen niet kammen</p>
<p>Steenbok (21/12 – 20/01) Zorg ervoor dat je niet te lang wakker blijft 's nachts, dit zou je wel eens problemen kunnen opleveren de volgende dag... Geluksdag: 15 augustus Niet vergeten: een pyjama Lievelingskost: bloemkool Grootste zonde op kamp: in de tent blijven tijdens het was-momentje</p>	<p>Waterman (21/01 – 20/02) Zorg ervoor dat je goed voorbereid op kamp vertrekt. Je zou wel eens iets kunnen vergeten waarvan je achteraf veel spijt kan hebben. Geluksdag: 24 augustus Niet vergeten: een dekentje Lievelingskost: vol-au-vent Grootste zonde op kamp: je handen niet wassen voor het eten</p>	<p>Vissen (21/02 – 20/03) Wees op je hoede, vissen. Ga niet zomaar alleen op avontuur, dit kan je duur komen te staan. Dit jaar zal jij uitzonderlijk veel brieven ontvangen! Geluksdag: 21 augustus Niet vergeten: handdoeken Lievelingskost: fish sticks Grootste zonde op kamp: te veel snoep eten</p>

Postadres

Wie graag post krijgt op kamp, kan deze kaartjes uitknippen en uitdelen. Vergeet zeker jouw naam niet in te vullen! We raden aan de ouders van de kleinsten aan om zeker brieven te schrijven naar hun dochter. Het doet hen enorm veel deugd om nieuws te ontvangen van het thuisfront. Het postadres is Impasse de la Boverie 12, 5580 Han-sur-Lesse.



Van 15 tot 25 augustus ga ik op kamp en
dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan :
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

Van 15 tot 25 augustus ga ik op kamp en
dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan :
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

Van 15 tot 25 augustus ga ik op kamp en
dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan :
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

Van 15 tot 25 augustus ga ik op kamp en
dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan :
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

Van 15 tot 25 augustus ga ik op kamp en
dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan :
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

Van 15 tot 25 augustus ga ik op kamp en
dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan :
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

15 augustus, de laatste dag

Op 25 augustus moeten we jammer genoeg vaarwel zeggen tegen onze kampplaats, onze tenten, onze beek,... Gelukkig gaan we naar huis met veel nieuwe, leuke herinneringen en een valies vol vuile was!!

Maar voor we weer naar huis keren, beginnen we aan het opruimen en inpakken van onze koffers. We keren de tenten, ruimen de kampplaats op en zorgen dat we alles netjes achterlaten. De oudste leden mogen ook al hun tenten beginnen afbreken zodat de leiding op nawacht minder werk heeft ☺.

Na 10 fantastische dagen beleven we onze laatste voormiddag en eten 's middags een laatste keer met z'n allen samen. **Vanaf 14u** komt de bus ons dan ophalen om richting huis te keren.

Kampinschrijving

Het inschrijven van het kamp gebeurt zoals de vorige jaren via een online formulier. Via onderstaande link kan u deze invullen. Het formulier is ook beschikbaar op de website van onze Chiro.

Link naar het online formulier vind je op onze website.

De leiding is steeds bereikbaar voor extra informatie te geven en om twijfelaars te overtuigen! De leiding komt heel graag even langs om het kamp uit te leggen of organiseert graag een infomoment. Elke groep zal nog communiceren via de Whatsapp-groepen wanneer en op welke manier er (een) infomoment(en) zullen doorgaan.

Gelieve de kampinschrijving in orde te brengen voor **5 juli**.

Hoe betaal je voor het kamp?

U kan het kamp van uw dochter(s) via overschrijving betalen, op het volgende rekeningnummer: **BE88 7370 4632 7041** met volgende vermelding: **CHIROKAMP – NAAM KIND**

Het oudste kind betaalt €150, de andere kinderen elk €140. Gelieve de betalingen ten laatste **5 juli** in orde te brengen.

Fiscale attesten worden via mail opgestuurd en zullen niet meer op papier meegegeven worden op het einde van het kamp.

We begrijpen dat het voor sommigen niet gemakkelijk is om dit bedrag te betalen. Je mag gerust hiervoor contact opnemen met onze groepsleiding Katrijn: 0488/01.53.93 en Eloïse 0468/20.48.29) of volwassen begeleidsters (Ann: 0471/93.92.42 en Marleen: 0473/23.04.17). Zo kan er samen naar een passende oplossing gezocht worden.

Routebeschrijving

Hieronder vind je de aanwijzingen om onze kampplaats te bereiken. De coördinaten van het kamperrein zijn 50.1307220, 5.1684100 of je kan het opzoeken via volgende link: https://maps.app.goo.gl/WReptEXcweHKzNbT8?g_st=iw.

Op 15 augustus zal door middel van wegwijzers het duidelijk worden waar je jouw auto het best parkeert.

!! Let op: het kampadres van de boer is niet exact het adres van de kampplaats. Met de coördinaten kom je wel terecht op de kampplaats. De laatste wegen zullen er pijlen van Chiro Putsesteenweg hangen om de weg duidelijk aan te geven.



Spelletjes

Hoe mooi kan jij deze tekening inkleuren?

Horizontaal

3 Bij het ontbijt is het vaak vechten om de pot **4** Op deze dag trekken de kleinsten erop uit om een dag te wandelen. **5** Op ... augustus start ons kamp. **8** In welk land gaan we dit jaar op tocht tijdens het thema voor het slapengaan? **10** Om het kampvuur te bouwen gaan we de voorlaatste dag hout ... **11** Speciale toilet op kamp zonder doorspoeler.

Verticaal

1 Plaats waar ons kampterrein gelegen is. **2** Op deze dag komen de ouders de meisjes ophalen en krijgen ze een rondleiding op ons terrein. **6** Naar welke provincie gaan we dit jaar op kamp? **7** Hier openen we altijd de dag, zingen we ons kamplied en dansen we de kampdans. **9** Leukste dag van de week?

Oplossing: ABCDE = !Opgelet: De lange ij moet je in 1 vakje schrijven!

