

Han-sur-Lesse



KAMPBOEKJE 2023

**Bivak Chiro Heilige Leo
5-15 augustus**

Dag Chirojongens,

Na een prachtig Chiro-jaar vol met leuke spelletjes, activiteiten en evenementen kunnen we weer beginnen uitkijken naar dé afsluiter van het jaar, de kers op de taart, het neusje van de zalm: het Chirokamp!

Zoals echte stoere Chirojongens slapen we in tenten, op veldbedden of matrassen, op een weide in Han-sur-Lesse. Daar gaan we 10 dagen lang de allerleukste tijd van het jaar beleven. Samen spelen, op dagtocht gaan, heel lekker eten en nog zo veel meer! Het belooft een onvergetelijke tijd te worden.

Aangezien we elk jaar afwisselen met de meisjes, wie als eerste op kamp gaat, is het dit jaar weer de beurt aan de jongens om als eerste te gaan. Met andere woorden, gaan de meisjes dit jaar terug van 15 tot 25 augustus op kamp. De meisjes zullen volgend jaar (2024) eerst op kamp gaan en de jongens zullen dan in 2025 weer eerst op kamp gaan, enzovoort.

Om de laatste twijfelende kindjes over de streep te trekken, hebben we alle belangrijke informatie op een rijtje gezet in dit kampboekje. Wat heb je nodig op kamp, wat laat je zeker thuis, wat gaan we allemaal doen en wie gaat er mee? Dit en nog veel meer informatie vind je in dit boekje. Als je toch nog vragen zou hebben, aarzel dan niet om de leiding van je zoon of de groepsleiding (Joost: 0493/52.07.41 en Klaas: 0479/01.00.08) te contacteren.

Veel leesplezier en tot 5 augustus!

De jongensleiding

Omdat we hopen dat op 5 augustus niemand voor enige verrassing komt te staan, raden we ten stelligste aan om dit boekje eens grondig door te nemen. Dit niet alleen voor de leden die voor de eerste keer mee op kamp gaan

Kalender Juli – Augustus - September

Om het overzicht te bewaren, zetten we de belangrijkste dagen in juli en augustus even op een rijtje.

In **juli en augustus** organiseren wij **geen Chiro-activiteiten** op zondag. Onze lokalen doen dan dienst als kampplaats voor andere jeugdbewegingen en de leiding geniet van een welverdiende vakantie en bereidt zich helemaal voor op het kamp.

Op **zaterdag 5 augustus** staan we te popelen om eindelijk op kamp te vertrekken! Meer informatie over deze spannende dag, kan je verder in dit boekje lezen.

Op **dinsdag 15 augustus** is het ook de **bezoekdag**. Hierbij sluiten we spijtig genoeg het kamp af en kan het meisjeskamp beginnen. Op deze dag zijn jullie ook welkom om de kampplaats zelf eens te verkennen en gezellig iets te drinken.

Zondag 3 september is al weer de laatste Chirozondag van dit Chirojaar ☹. We spelen voor de laatste keer samen met onze huidige leiding en vriendjes. We maken er een onvergetelijke en mooie zondag van!

Aan alle mooie liedjes komt er jammer genoeg ook een einde. Op **zondag 10 september**, tijdens de **overgang**, sluiten we het huidige jaar af en beginnen we aan een nieuw Chirojaar met nieuwe leiders. Op deze dag nemen we afscheid van dit onvergetelijk Chirojaar, van onze groep, van sommige leidsters en leiders,... Gelukkig wil dit ook zeggen dat we nieuwe leidsters en leiders mogen verwelkomen! Je kan op de overgang ook genieten van lekkere pannenkoeken, foto's van het kamp bekijken, springen op het springkasteel,... Voor één dag stallen we ook alle verloren voorwerpen van het kamp uit. Ben je zeker dat je niets vergeten bent op kamp?



Vertrekdag: 5 augustus

Eindelijk is het zover. We mogen op kamp vertrekken!! We verwachten jullie op vrijdag 5 augustus dan ook allemaal om **13.15** uur aan de lokalen van onze Chiro. De leden moeten al op voorhand gegeten hebben. Na het inladen van al de bagage, nemen we afscheid van onze mama's en papa's en vertrekken we met de bus richting Han-sur-Lesse. Een rugzak voor op de bus is toegelaten! De leden worden verwacht **in uniform** aanwezig te zijn!

Eens aangekomen op het kampterrein, installeren we alle veldbedden, versieren we de tent en verkennen we de wei. Daarna eten we samen ons eerste avondmaal, bereid door onze liefvallige kookploeg.

Volgende zaken steek je best niet te ver weg in de bagage, we verzamelen ze nog voor jullie op de bus stappen.

- Identiteitskaart
- Eventuele medicatie (in **plastic zakje met duidelijke schriftelijke instructies!**)

Deze worden verzameld door de leiding per afdeling dus geef deze spullen af aan de juiste persoon!



Wat neem je best mee?

Kledij

- T-shirts
- Pulls
- Lange Broeken
- Korte broeken
- Sokken (**ribbels, speelclubs en rakkers: 20 paar!**)
- Onderhemdjes (**ribbels, speelclubs en rakkers: genoeg!**)
- Onderbroeken (**ribbels, speelclubs en rakkers: 15 stuks!**)
- Uniform
- K.W./ regenjas
- Zwembroek + badhanddoek
- Stevige schoenen voor dagtocht of tweedaagse (**liefst al ingelopen**)
- Sportschoenen (**minstens 2 paar!**)
- Watersandalen of versleten sportschoenen
- Laarzen (**heel nuttig wanneer het een aantal dagen heeft geregend!**)
- Linnen zak (**voor vuile kledij**)

Slaapgerief

- Slaapzak + deken
- Luchtmatras of veldbed
- Kussen
- Knuffeldier (**alleen niet-levende knuffeldieren mogen mee ...**)
- Pyjama (**minstens 3 voor ribbels en speelclubs**)
- Pillicht (+ **extra batterijen voor de jongste leden!**)

Wasgerief

- Waszak:
 - o Tandborstel, tandpasta en bekertje
 - o Zeep en shampoo
 - o Extra's voor jongens die denken dat ze al mannen zijn...
- Handdoeken (**minstens 2 grote en 2 kleine!**)
- Washandjes
- Wasspelden

En voor de rest:

- Identiteitskaart/ 2 klevertjes van het ziekenfonds (**afgeven aan de leiding!**)
- zonnecrème
- Drinkbus
- Schrijfgerief, enveloppen en postzegels
- 3 kapstukken
- 2 vuilniszakken (**steek deze bovenaan in je valies, afgeven bij aankomst**)
- Eventuele medicatie (ook af te geven voor we vertrekken, in plastic zakje met duidelijke schriftelijke instructies)

We willen met aandrang vragen alle kledingstukken van ribbels, speelclubs en rakkers van een naam te voorzien!!!

Wat smokkel je beter niet mee?

- Snoep en koeken
- Alcoholische dranken
- Rookgerei (**soft- en andere drugs**)
- Zakmes of dolk
- Computerspellekes
- Smartphone, GSM!
- Je beste kleren
- Veel geld
- Familieleden
- Regen, hagel of sneeuw
- Vuile praat en slecht humeur

Welke regels leven we na op kamp?

Concrete afspraken worden per afdeling op de eerste avond van het kamp gemaakt, maar wij gaan er in ieder geval van uit dat ieder die mee gaat op kamp:

- Luistert naar de leiding en de kookouders
- Beleefd is en ook steeds blijft tegenover medeleden, leiding en kookouders
- Respect toont voor andermans materiaal en de omgeving waarin we verblijven

Hoe ziet een dag op kamp eruit en wanneer gaan we slapen?

- | | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| - 7u30 | : | Opstaan – wassen – tandenpoetsen |
| - 8u00 | : | Ontbijt |
| - 8u30 | : | Opening – Thema – Inspectie |
| - 9u00 | : | Activiteiten per afdeling |
| - 12u00 | : | Middageten |
| - 13u00 | : | Platte rust |
| - 14u00 | : | Activiteiten per afdeling |
| - 16u00 | : | Vieruurtje |
| - 18u30 | : | Avondeten |
| - 19u30 | : | Activiteiten per afdeling |
| - ...u... | : | Avondtoilet, hangt af per afdeling |
| - 20u30 | : | Ribbels en Speelclubs gaan slapen |
| - 21u00 | : | Rakkers gaan slapen |
| - 21u30 | : | Toppers gaan slapen |
| - 22u00 | : | Kerels gaan slapen |
| - 23u00 | : | Aspiranten gaan slapen |

Op de slaapregeling worden alleen uitzonderingen toegestaan voor een aantal bijzondere activiteiten zoals de één tegen allen en het kampvuur.

KOOKOUDERS

Wie zorgt voor een stevig en lekker ontbijt, voor een warm middagmaal, voor een zoet vieruurtje en voor een heerlijk avondmaal? Onze allerbeste kookploeg! Dankuwel, dankuwel, dankuwel!!! Dankzij hen moeten we 10 dagen lang geen seconde honger lijden!

- Joeri Jacops (oud-leider, chef beenhouwerij)
- Sander Goyvaerts (VB)
- Thomas Goyvaerts (oud-leider, chef onderhoud)
- Jeroen Goyvaerts (oud-leider)
- Ons Viviane (Kamptgodin, chef keuken)
- Julie Verworst (oud-leidster)
- Joris Mylemans en Evelyn (oud-leider)
- Geert Wouters (oud-leider)
- Dries Van Den Ende (oud-leider)



Wat is het kamphema?

Naar goede gewoonte loopt er doorheen onze kampperiode een meeslepend themaverhaal dat zich elke dag een stukje verder zal afspelen. Dit jaar is het kamphema 'Indiana Jones'

Indiana Jones, een ervaren archeoloog, is zijn hele leven al gefascineerd door oude Keltische beschavingen. Wanneer hij hoort van een legendarische Keltische schat die verborgen ligt in de bossen van Han-sur-Lesse, kan hij zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Met zijn jarenlange ervaring en zijn passie voor geschiedenis gaat hij op zoek naar deze schat, vastberaden om de mysteries van de Keltische cultuur te ontrafelen. Maar terwijl hij dieper de bossen in gaat, ontdekt hij dat hij niet alleen is en dat er meer gevaren schuilen dan hij had verwacht. Zal Indiana Jones de schat vinden en kunnen ontsnappen aan de dreiging die hem op de hielen zit?



Hoe zijn we vanaf 15 augustus te bereiken?

- Via de postbus:

Van 5 tot 15 augustus ga ik op kamp en dan krijg ik graag veel post!
Stuur jij ook een briefje?

Aan : (vermelding groep)
Chiro Bonheiden
Impasse de la Boverie 12
5580 Han-sur-Lesse

Opmerking: We willen jullie erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat de leden snoep en dergelijke meenemen op kamp. We zouden jullie dan ook graag met aandrang willen vragen om **GEEN snoep** op te sturen via postpakketten.

- Telefonisch

De leiding zal op kamp niet of zeer moeilijk te bereiken zijn via GSM, maar in geval van nood of dringende gevallen kan u contact opnemen met Sander Goyvaerts 0496/07.22.90

Hoe ziet de bezoekdag op 5 augustus eruit?

Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom op onze bezoekdag. De meisjes worden afgezet en de jongens opgehaald. We zorgen voor een hapje en een tapje om in een gemoedelijke sfeer kennis te maken met ons kampleven.

Er wordt door de leiding een (optionele) korte wandeling uitgestippeld om de nabije omgeving te verkennen. Daarna nemen we de tijd voor een korte bezinning en starten we het kamp van de meisjes aan de vlaggenmast.

Tijdschema bezoekdag:

- 14u: We stellen het kampterrein open
- 15u: Start van de begeleide wandeling
- 16u: Korte bezinning, we blikken terug op onze belevenissen tijdens het kamp
- 16u30: Sluiting van het jongenskamp rond de vlaggenmast, opening meisjeskamp

Hoe bereik je de kampplaats?

De coördinaten van het kampterrein zijn 50.1307220, 5.1684100 of je kan het opzoeken via volgende link:

https://maps.app.goo.gl/WReptEXcweHKzNbT8?g_st=iw.

Op 15 augustus zal door middel van wegwijzers het duidelijk worden waar je jouw auto het best parkeert.

INSCHRIJVINGEN

De kampinschrijving is pas geldig na overschrijving op onze rekening en dit **voor 6 juli**.

BE88 7370 4632 7041

Chiro Putsesteenweg

De prijs is dit jaar **150 EUR** voor het oudste kind en **140 EUR vanaf het 2de kind** van eenzelfde gezin. Als mededeling zet je best **naam en afdeling van uw kind**.

Graag willen we jullie erop wijzen dat onze prijzen ieder jaar zo laag mogelijk gehouden worden en ver onder de werkelijke kostprijs van 10 dagen kamp liggen. Via de opbrengst van verschillende activiteiten gedurende het werkjaar trachten we de kosten voor de ouders zoveel mogelijk te beperken.

De prijs mag nooit een drempel zijn om mee te kunnen op kamp. Daarom zoeken we, indien nodig, samen met u naar een gepaste oplossing.

Dit kan in alle discretie via onze volwassen begeleider

Sander Goyvaerts 0496/07.22.90

Belangrijke info:

Sommige **ziekenfondsen** geven een aanzienlijke **tussenkost voor een kamp** van een jeugdvereniging. Dit kan oplopen tot 55 EUR. Informeer ernaar bij je ziekenfonds.

Voor kinderen **onder de 12 jaar** geven wij een **fiscaal attest** waardoor je tot ongeveer de helft van de kostprijs kan terugkrijgen via uw belastingaangifte.